

CAMILLA LARSSON

PÅGÅENDE FORSKNINGSPROJEKT: UNGAS TANKAR OM KVINNLIG OMSKÄRELSE, SEXUALITET OCH HÄLSA

Bakgrund och utbildning:

I grundskolan var jag den som fick reda i kompisarnas kärleksliv och genom en knuff från Skånes troligen bästa barnmorska Annemaria Walle kom jag in på sexologibanan. Jag har läst till socionom och arbetat som socialarbetare med unga och migrationsfrågor. Nu är jag sexolog på Sveriges Radios ungdomsprogram Ligga med P3 vid sidan av forskningen.

Vad handlar din forskning om?

Mitt forskningsområde är sexualitet och kvinnlig omskärelse med fokus på hur unga ser på det här. Jag är särskilt intresserad av hur idéer om kropp och genus hänger ihop med vår sexualitet och våra upplevelser.

Vad gjorde dig intresserad av detta?

Under årens lopp har jag jobbat med personer som migrerat och jag är intresserad av navigerandet som sker när människor försöker förhålla sig till olika normsystem. Vi befinner oss i ett samhälle som omgärdas av en mängd budskap om sexualitet och inte sällan är dessa motstridiga. Så är det också på mitt område – kvinnlig omskärelse. Ingreppet är omdiskuterat och forskare är inte överens om hur man ska tänka om kvinnlig omskärelse och sexualitet.

I frågan om kvinnlig omskärelse aktualiseras flera intressanta frågor på samma gång. Det är inte ovanligt att ingreppet utförs utifrån en tanke om att det tillför någonting – styrka att klara smärta, förstärkt femininitet eller utifrån en idé

att det ger ett mer lagom sexdrift,

medan det finns andra och

ibland motsatta före-

ställningar om ingreppet

i Sverige. Det här hör

ihop med de mer

osynliga aspekterna

av sexualitet – hur vi

förväntas agera sexuellt,

vilka förväntningar som

finns på kroppen och vad

ingreppet förväntas innebära

för vår kropp och sexualitet.

Jag är inte ute efter att ta reda på

”hur det är”, utan jag vill höra hur

unga kvinnor själva ser på saken.

Hur pratar de om sexualitet?

Hur diskuteras kvinnlig omskärelse?

Mitt forskningsområde är sexualitet och kvinnlig omskärelse med fokus på hur unga ser på det här. Jag är särskilt intresserad av hur idéer om kropp och genus hänger ihop med vår sexualitet och våra upplevelser.

Vilka är de största utmaningarna med projektet?

En utmaning har varit att identifiera de unga som det här är en viktig fråga för. Det verkar ha skett en stark kulturell förändring i fråga om kvinnlig omskärelse som gör det svårt att hitta berörda tjejer och unga kvinnor. För flera av de unga jag intervjuat, som man kan tänka sig på något sätt skulle ha kommit i kontakt med kvinnlig omskärelse baserat på deras ålder och när och varifrån de eller deras föräldrar migrerat, har kvinnlig omskärelse inte beskrivits som någon viktig fråga. Så min största utmaning i projektet handlar om rekrytering och att komma i kontakt med de unga kvinnor detta berör när kvinnlig omskärelse inte är så vanligt förekommande bland unga i Sverige idag.

Kan man se några resultat än, och i så fall vad?

Resultatet hittills, och inte minst svårigheten att hitta berörda tjejer, pekar på att det är viktigt att identifiera när och för vem det här är en viktig fråga och på vilket sätt. Pilotstudien som föregick det här projektet och som handlade om sexualrådgivning, visade att det finns unga kvinnor som önskar rådgivning och diskussioner i fråga om kvinnlig omskärelse. Med kunskap om i vilka situationer detta är aktuellt kan man bättre utforma sådana insatser.

